

Εις Μνημόσυνον: Πατήρ Ηλίας Μαστρογιαννόπουλος (1919-2020)



Είναι συγκινητικό να παρευρίσκεται κάποιος στα γενέθλια ενός εκατονταετούς γέροντος, προβεβηκότος τω σώματι αλλά νεάζοντος τω πνεύματι, καθώς ο γηραιός Συμεών. Βρεθήκαμε, λοιπόν, στις 10 Οκτωβρίου 2019 μια ομάδα συγγενών, φίλων και συνεργατών στο «κοινόβιον» της Αδελφότητας «Ζωή», στην Αγία Παρασκευή, για να συνορτάσουμε με τον σοφό γέροντα τα γενέθλια του με πρωτοβουλία δική μας. Χαιρόταν την παρουσία μας και δεχόταν τις ευχές μας τηρώντας τις αποστάσεις που η ηλικία του στη σοφία της γνωρίζει.

Άοκνος εργάτης του Ευαγγελίου και πιστός θεράπων Χριστού μια ολόκληρη ζωή αφιερωμένη σε Αυτόν, πολλές φορές στην διάρκεια της ωριαίας μας επίσκεψης και κατά τις συζητήσεις μας διέκοπτε και μας έλεγε *«μόνον ο Χριστός παιδιά μου, μόνο τον Χριστό να ατενίζουμε»*. Παρορμητικά μας παρακινούσε πάλι, πολλές φορές διακόπτοντας, να συν ψάλλουμε το *«Κύριε των δυνάμεων μεθ' ημών γενού, άλλον γαρ εκτός σου βοηθόν, εν θλίψεσιν ουκ έχομεν, Κύριε των δυνάμεων, ελέησον ημάς»*. Δεν ήταν ότι ένιωθε κάποια αδυναμία αλλά ήθελε να τονίσει αυτή την μεγάλη αλήθεια. Σήμερα που ο άνθρωπος νιώθει αδύναμος, να ξέρει από ποιον θα αντλήσει την δύναμη που απαιτείται για να υπερβεί τις δυσκολίες και να ακολουθήσει τον Χριστό.

Ο ίδιος, ταπεινός Λευίτης και καλλιεργημένος πνευματικά άνθρωπος, ενσάρκωνε αυτό που ένας μεγάλος σύγχρονος ποιητής μας, ο Τάσος Λειβαδίτης, είχε διαισθανθεί. Ο π. Ηλίας Μαστρογιαννόπουλος είχε νιώσει βαθιά, ότι είναι *«το εφήμερο χέρι που ξυπνάει τις μελωδίες του Κυρίου όντας Εκείνος η μεγάλη αιώνια άρπα»*.

Ο π. Ηλίας για την γενιά μας και πολλές γενιές ακόμα –η ηλικία του μετράει τρεις γενιές και κάτι– κατήχησε και ενεθάρρυνε στη σταδιοδρομία τους ως σοφός μέντορας πολλούς θεολόγους και τους κατεύθυνε, επιδεικνύοντας ζωηρό ενδιαφέρον για την επιστημονική τους πορεία και το έργο τους. Το πιο χαρακτηριστικό ήταν ότι ενέπνευσε σε νεότερους θεολόγους την αγάπη για τους Πατέρες της Εκκλησίας. Η αγάπη του για τον άνθρωπο τον έκανε να επικεντρώσει σ' ένα μνημειώδες έργο όλη τη σοφία που εράνισε από αυτούς και να το επιγράψει *Οι Πατέρες της Εκκλησίας και ο άνθρωπος*.

Όπως στην γιορτή του και στις μεγάλες γιορτές του ευχόμασταν τα χρόνια πολλά και να συνεχίζει να μας εμπνέει, έτσι και φέτος στείλαμε τις λιτές μας ευχές και διερωτόμασταν αν είχε απαντήσει. Μας έλειπε η απάντηση του και αισθανθήκαμε μεγάλη αγαλλίαση όταν σε ξεχασμένο μήνυμα στον τηλεφωνητή βρήκαμε τις ευχαριστίες του και τις δικές του ευχές. Η μνήμη του θα παραμένει ζωντανή στις καρδιές όλων εκείνων που τον σεβάστηκαν και τον τίμησαν κατά την διάρκεια της επίγειας ζωής του, καρπούμενοι της διδασκαλίας του και της αγάπης του. Είμαστε βέβαιοι ότι ο π. Ηλίας θα εύχεται για όλους μας προσδοκώντας την Ανάσταση ως *«μελετήσας την Ανάστασιν»* καθ' όλη τη διάρκεια της επίγειας ζωής του.

Α. Μ. Σταυρόπουλος